

Sven Nys, Niels Albert of Kevin Pauwels ?

Met de kinderen naar een veldrit gaan lijkt op het eerste zicht misschien geen leuke uitstap - en voor gezinnen met baby's is het zelfs af te raden: veel lawaai, veel volk, gedrum met de ellenbogen en wielrenners die maar eens om de 10 of 15 minuten passeren. De situatie is helemaal anders voor wie kinderen heeft die op een zondagnamiddag al eens naar veldrijden op televisie kijken. Dan kennen die kinderen immers namen zoals Sven Nys, Niels Albert, Bart Wellens, Kevin Pauwels, Klaas Vantornout, Dieter Vanthourenhout, Bart Aernouts, enz. En komt Zdenek Stybar misschien terug? Tijdens een veldritwedstrijd zien jouw kinderen de vedetten die ze kennen van op tv op enkele meters passeren - en kunnen ze er heel hard voor supporteren. Vergeet zeker geen laarzen mee te nemen (en ter plaatse aan te doen), bereid de kinderen voor op een Vlaamse kermis (met de geur van frieten, hamburgers en gemorst bier), zoek ter plaatse een plekje nabij een groot televisiescherm en maak vooraf een spandoek voor het thuisfront waar je misschien mee op televisie komt ("oma, wij staan hier"). Maak er een daguitstap en kijk ook naar de andere wedstrijden (nieuwelingen, junioren, beloften, dameswedstrijd).